



*Hervormde Gemeente Spannum Edens.*

*p/a R. Bakker, scribe*

*Sybrand Roordastrjitte 6*

*8843KN Spannum*



**Spannum, 26 maart 2022.**

**Kerkdiensten.**

**Zondag 3 april 2022. Geen dienst.**

**Zondag 10 april 2022 om 9.30 uur**

Dienst in Spannum

Palmzondag Dienst in Spannum

Ds. K. van Marrum

**Vrijdag 15 april 2022 om 19.30 uur**

Dienst in Spannum

Goede Vrijdag Heilig Avondmaal

Ds. J. Majoor.



**Zondag 17 april om 7.30 uur**

Eerste Paasdag

Wandeling naar het Spannum Bos.

Vertrek vanaf de kerk.

Daarna ontbijt in het dorpshuis

Ds. K. van Marrum

**Maandag 18 april om 9.30 uur**

Dienst in Edens.

Tweede Paasdag

Ds. K van Marrum

**Zondag 24 april 2022** Geen dienst.

**Zondag 1 mei 2022** Geen dienst

**Zondag 8 mei 2022 9.30 uur**

Dienst in Spannum

Ds. K. van Marrum

**Zondag 15 mei 2022.** Geen dienst.

**Zondag 22 mei 2022 9.30 uur.**

Dienst in Spannum.

Ds. K. van Marrum

**Donderdag 26 mei**

Hemelvaart Geen dienst

**Zondag 29 mei 2022 9.30 uur**

Dienst in Spannum

Ds. J. Zeldenrust

## Meditatie

Waar een Woord is, is een weg.



In Nijmegen kun je een bijzonder museum bezoeken. Het heet muZIEum. Omdat je er een persoonlijke rondleiding krijgt, is het goed van te voren een afspraak te maken. Voor die rondleiding laat een vriendelijke mevrouw je al even oefenen. Met je ogen dicht en met behulp van een blindenstok laat ze je een klein parcoursje aflopen. Dat is even wennen. Daarna brengt ze je naar de catacomben van het muZIEum. Je mag je stok meenemen. Ze vertelt dat je straks iemand zult ontmoeten. Deze

persoon is blind. Omdat inmiddels het licht al uit gedaan is, zul je hem niet zien. Die blinde man leidt je dan door zijn duistere wereld.

Het licht gaat uit. Je houdt je ogen wijd open, maar het heeft geen zin. Het is aardedonker. Je ziet nergens ook maar het allerkleinste lichtpuntje. Dan hoor je een stem. De stem stelt zich voor en stelt je gerust. Hij nodigt je uit voor een tocht door zijn donkere wereld. Je vraagt je af hoe dat moet. Want je durft in dit donker nauwelijks een stap doen. Je kent er ook de weg niet. Is er wel een



weg? Het is zelfs lastig om er je evenwicht te bewaren. Onzekerheid troef. Maar de stem is er. En de stem zegt dat hij de weg kent. De stem leidt je over een pad naar zijn huis, van de kamer naar de keuken, via de gang naar de tuin, een brug over naar de supermarkt. Steekt met jou een drukke weg over en brengt je naar een terras voor een drankje. Je krijgt in het donker precies dat drankje waarop je gehoopt had. Na je tocht gaat het licht weer aan en zie je de stem die jou geleid had.

Deze ervaring in het muZIEum kun je ook mee maken in het gewone leven. Door allerlei omstandigheden kan zo het licht uitgaan. Je ziet het niet meer zitten. Je ziet er geen gat meer in. Je ziet nergens meer een lichtpuntje. Nergens is houvast. De psalmen kennen dit leven. Lees ze maar. Laat de woorden in je bezinken. Het schijnen alleen maar woorden. Maar als je goed luistert, ga je de stem herkennen. Je gaat ontdekken dat deze woorden vlees en bloed kregen in een stem. Waar had je die stem al eerder gehoord? Precies, in het evangelie! Die stem leidt daar door de duisternis van een lijdensweg van kruis en graf. Ga jij je in jouw duisternis richten op die stem, dan wordt deze je steeds vertrouwder, stelt je gerust en wijst je tot je verbazing door de oude psalmwoorden de weg. Zelfs daar waar jij geen weg ziet, blijkt toch een weg. **De Schriften nodigen je uit deze weg te volgen. Blijf die door de duisternis heen uitwandelen, totdat de dag komt dat je de stem zult zien, van aangezicht tot aangezicht.**

Ds. Klaas van Marrum



## Meeleven

Er zijn bloemen gebracht bij Pieter Landheer en Sanne Wytske Gerritsma en hun kindjes Benthe en Ferre. Zij wonen op de Bonkwerderreet 4. Welkom in Spannum.

Er zijn bloemen gebracht bij Rudin en Marte en hun kindjes Flint, Elin en Jisper. Zij wonen op De Pôle 7. Ook welkom in Spannum.

Bij Oane de Boer, wonende aan de Swachlumerleane 7, hebben we ook bloemen gebracht. Hij mocht weer thuis komen na een heupoperatie.

Bij Tineke Dijkstra en Ate Hanenburg zijn bloemen gebracht voor de verjaardag.

In Iens kreeg Tineke de Glee bloemen omdat ze 18 maart jarig was.

Na de dienst van 13 maart zijn de bloemen naar Andries Hoekstra, wonende op de Sybrand Roordastrjitte 7, gegaan. Hij heeft stents gekregen rondom zijn hart. Beterschap gewenst.

Mevr. Koster heeft ook bloemen gekregen. Zij moest een medische ingreep ondergaan. Van harte beterschap gewenst.

Op 22 februari 2022 is Auke Valkema overleden. Hij mocht 96 jaar worden. "Tige soarchsum, altyd warber en in freonlik praatsje mei eltsenien", stond er boven de kaart. In de afscheidsdienst van 2 maart hebben we afscheid genomen van hem.

Op 16 maart 2022 is Hinke Valkema-Klijnstra overleden. Zij mocht 90 jaar worden. De familie schreef op de rouwkaart:

"Se woe noch net gean mar ús strider hat dochs de slach ferlieze moatten. Hiel gau nei it ferlies fan ús heit moatte wy no ek ôfskie nimme fan ús leave



warbere mem en (oer)beppe".

In de afscheidsdienst van 22 maart hebben we afscheid van haar genomen. Wij willen de familie sterkte en kracht toe wensen bij het verlies van hun ouders en pake en beppe die zo kort op elkaar zijn heengegaan.

### Jubilea

7 april, Eelko en Marijke Romkema. 45 jaar huwelijk

18 mei Ate en Tine Hanenburg 61 jaar huwelijk

26 april. Marten Leijenaar. 85 jaar

30 april Menno Walma. 70 jaar.

Een hartelijk groet van Reinder Bakker en Rommy Jorritsma.  
Ook onze bloemendames bedankt voor jullie inzet .

### Gedicht uit de kerkdienst van 13 maart, naar aanleiding van het oorlogsgeweld in de Oekraïne

Blau en giel.....  
Prachtig waar.  
De loft is strieljend blau,  
De giele sinne docht syn bêst  
Om it iis wer út de sleatten te krijen.  
Hoe freedsum kin it lykje

Mar ûndertusken.....  
stiet net fier fan ús ôf  
de wrâld yn brân,  
falle der deaden  
Omt ien man tinkt  
dat er it foar it sizzen hat .

En ûndertusken.....  
ferlitte froulju en bern  
hûs en hiem  
Om oan it geweld te ûntkommen  
wylst mannen  
opkomme foar harren heitelân.

Blau en giel.....



We hebben gecollecteerd voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld ,het mooie bedrag van € 213,90 mogen we overmaken op giro 555.

Dank daarvoor .

### **Activiteiten**

Omdat we veel meer bewegingsruimte hebben gekregen, kunnen we weer wat activiteiten plannen. De kerkenraad gaat in de komende tijd aan den lijve meemaken wat een alpha-cursus inhoudt. Dus die zit nog in het vat en wat in het vat zit, verzuurt niet. Wat we wel gepland hebben is:

### Koffieochtenden

Deze vinden plaats in de pastorie op de dinsdagen 5 april en 24 mei 2022. De inloop is van kwart voor tien tot tien uur. De ontmoeting en verbinding met elkaar staan centraal. Maar u zult wel merken dat die juist daarom centraal staan, omdat wij Christus ontmoet hebben en Hij zich met ons verbonden heeft. Ik nodig u uit een voorwerp mee te nemen waar u een bijzondere herinnering aan heeft en dat juist daarom waardevol is voor u. En ik hoop dat u daarover wat wilt vertellen.



Ook niet onbelangrijk is dat u een goed humeur mee neemt. Ieder die wil komen, is van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven. Maar het is voor ons wel handig te weten of we nu tien of twintig stoelen moeten klaar zetten. Dus een mailtje of telefoontje wordt op prijs gesteld.

([vanmarrumklaas@gmail.com](mailto:vanmarrumklaas@gmail.com) en 0633434557)

### Meditatieve wandelingen

Henoch wandelde met God en we zingen: "Ik wandel in het licht met Jezus". Ook

kennen we de geschiedenis van twee mannen die teleurgesteld naar Emmaüs liepen. Een derde voegde zich bij hen. Er kan zo maar meer gebeuren tijdens een wandeling dan je gedacht had. We willen jullie uitnodigen mee te doen aan gezamenlijke wandelingen waarin de ontmoeting een kans krijgt door gesprek, overdenking, stilte, gebed en vult u zelf maar aan. Immers u zelf bent er met heel uw lichaam en ziel en geest bij betrokken. Het hele idee moet zich nog wat uitkristalliseren. Maar we beginnen gewoon. We prikken eerst de vrijdagmorgen. Op 1 april (geen grap) beginnen we bij de kerk van Spannum (ús Gebou). We komen daar samen om 9.30 uur.

De andere meditatieve wandelingen planden we op 29 april, 3 juni en 1 juli.

### **Paaszondag**

Op de Paaszondag is het feest. Het is het grootste feest van de Kerk. We vieren dat Jezus opgestaan is uit de dood. Lang werd gedacht dat de opstanding uit de dood iets is wat hoort bij de eindtijd. Maar toen de eerste getuigen het goede nieuws van "de Heer is waarlijk opgestaan" de wereld in brachten, was dat een gebeurtenis die midden in de tijd had plaats gevonden. Daardoor kwam ze

tot het besef dat de eindtijd al begonnen is. En dat vieren we. We gaan dat samen met de gemeente van de Annatsjerke in Winsum doen in het Spannum bos om half acht. Een blazersgroep zal daar de gemeentezang dragen. Na de dienst in het bos gaan de Annatsjerkers naar Winsum en wij gaan



naar ús Gebou waar we met elkaar de viering voortzetten aan een Paasontbijt. De kinderen van de Bliid Boadskip hebben samen met de school een servies geschilderd dat we gaan gebruiken bij de maaltijd. De kinderen zorgen ook voor een kaartje op de ontbijttafel.

Na Pasen gaat de kindernevendienst nog even door met haar feestelijke activiteiten. Op 22 mei organiseert ze een kindernevendienst en op 19 juni zet ze haar beste beentje voor op de Kerkkaatsdag.

### **Gemeenteavond.**

Op 21 april 2022 om 20.00 uur zullen we na lange tijd weer een gemeenteavond houden in het dorpshuis.



Deze avond zal voor een belangrijk deel in het kader staan van "Kerk in Actie " Evelien Vrolijk van de PKN Kerk in Actie zal ons die avond van alles vertellen over het werk van Kerk in Actie.

Hoe werken en wat doen ze, waar en waarom.

Ze zal ons ook informeren over het project "Verbeteren van de Landbouw in Rwanda " het project waar we als kerk een belangrijk deel van de erfenis van Mevr. Van der Brug aan hebben besteed conform haar wens.

Evelien heeft ons medegedeeld dat in de week dat ze hier bij ons zal komen een Zendingsdiacones , die woont in Rwanda hier in Nederland is en die zal haar vergezellen op haar reis naar Spannum en die kan ons ook alles vertellen over het project aldaar.

Aan het eind van de avond zal Ds. van Marrum, die eerder op de avond op de gemeenteavond in Winsum is, ons verder nog bijpraten over de plannen die wij als gemeente hebben de komende tijd.

Een interessante avond. Komt allen.

### **In Memoriam**

Bijgevoegd treft u een In Memoriam aan van Auke en Hinke Valkema. In overleg met de predikant hebben we besloten dat we bij overlijden van een van onze leden in de toekomst een In Memoriam aan de kerkbrief zullen toevoegen

### **Vakantie**

Van 9 tot en met 21 mei 2022 is de predikant met vakantie.

De kerkenraad Spannum - Edens.



## In Memoriam Auke Valkema en Hinke Valkema Klijnstra.

Op 22 februari is overleden Auke Valkema. Auke is 96 jaar geworden. Hij werd geboren op Koudenburg bij Tsjom en vond werk op het naaiatelier van Miedema in Wommels, waar hij tot zijn diensttijd in Indië werkte en bij terugkomst Hinke hier kennen leerde. In 1956 trouwden ze en om zijn gezin met 4 jonge kinderen te kunnen onderhouden ging hij in een fabriek werken en werd later melkboer met een SRV-wagen en een zaak aan huis die door Hinke werd bestierd. Helaas moest hij dit werk opgeven na een groot en ingrijpend hartinfarct met lange revalidatie in Haren in Groningen. Eenmaal weer thuis bleef hij aan huis werken - weer naaiwerk van bedrijven. Hij moest veel lopen vanwege zijn hart maar vond hierin ook een nieuwe passie: tientallen medailles van de Vierdaagse in Nijmegen, Apeldoorn, de Slagtedyk en de 11-studentocht prijken aan de Tsjerkebuorren 42!

Hij genoot van het buiten zijn, had overal zijn contacten en maakte graag een praatje. Zijn geheugen was formidabel - hij was de vraagbaak voor de familie. Helaas werd hij in het ouder worden steeds dover en slechtziender, dat was zwaar voor hem, want lopen op achter zijn rollator lukte nog wel, maar iemand verstaan die hij tegenkwam was moeilijker.

9 februari waren hij en Hinke 66 jaar getrouwd, de dag er na viel hij en moest naar Nij Stapert waar hij op de 4<sup>e</sup> dag overleed. Auke was een trouwe kerkganger.

We hebben op 2 maart in de dankdienst voor zijn leven afscheid genomen met teksten uit Genesis over 'op weg gaan' niet wetend waarnaartoe - maar vertrouwend op God. En uit de Zaligsprekingen: Zalig de zachtmoedigen. Deze zachtmoedige mens zullen wij blijvend missen, maar wij weten hem geborgen in het beloofde land van God. Dat is onze troost.

Op 16 maart overleed Hinke Valkema – Klijnstra, Aukes vrouw op 90-jarige leeftijd.

Hinke werd geboren in Wommels in het gezin van 'Plysjer' Klijnstra. Zij was de jongste, maar de oorlog en de toch redelijk strenge opvoeding tekenden haar. Ze werd de meest vrijgevochtene, ondernemende en creatieve van de 3 kinderen. Hoewel ze na haar trouwen Spannum bijna niet uit is geweest is haar wereld groot gebleven. Ze las enorm veel, bleef betrokken bij alles wat er gebeurde en heeft in het dorpsleven direct om haar heen ook haar steentje meer dan bijgedragen. Ook kerkelijk was ze actief o.a. als ouderling. Mensen deden nooit vergeefs een beroep op haar - hun deur stond altijd open - ook al vroeg haar eigen gezin veel van haar, zeker na het ongeluk van de kleine Johan toen ze maandenlang elke dag naar Leeuwarden reisde en vlak daarna het infarct van Auke. Maar Hinke klaagde niet, ze was een echte 'strider' en bleef positief. Zingen, breien en toneelspelen (zij was degene die de toneelvereniging in Spannum oprichtte) gaven haar de nodige afleiding en troost.

Een klein jaar geleden kreeg ze kanker in haar wang wat ze stilhield omwille van de zorgen rond Auke. Maar eind november begon ze met de intensieve bestralingen en overwon de kanker. Het overlijden van Auke heeft haar echter enorm aangegrepen en haar toch al zeer verzwakte lichaam heeft het niet aangekund. Op 22 maart - nog maar 3 week na Auke - hebben we ook van haar afscheid moeten nemen. In de dankdienst voor haar leven zagen en hoorden we haar leven voorbijkomen. We lazen Psalm 103 en de gelijkenis van de graankorrel die sterft en vrucht te draagt. Dat is onze troost: immers

Niemand leeft voor zichzelf  
Niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze Heer  
Aan Hem behoren wij toe

